

# Liefdes verdriet



<b>Pages:</b>	192
<b>Goodreads Rating:</b>	3.60
<b>Language</b>	Dutch
<b>Author:</b>	Niels Posthumus
<b>Published:</b>	April 18th 2017 by Spectrum

[Liefdes verdriet.pdf](#)

[Liefdes verdriet.epub](#)

‘Het idee van de regenboognatie is een ontwrichtende mythe.’ – Eusebius McKaiser, Zuid-Afrikaanse opinieleider, radiomaker en columnist Tijdens de apartheid was het witte en zwarte Zuid-Afrikanen wettelijk verboden verliefd op elkaar te worden. Maar ook na de afschaffing van dat extreem racistische regime begin jaren negentig bleven ‘interraciales relaties’ in Zuid-Afrika schaars en veelal ongemakkelijk. Dat merkt journalist Niels Posthumus onmiddellijk als hij in 2008 in Zuid-Afrika aankomt en met een zwarte vriendin het nachtleven van Pretoria induikt. De negatieve reacties zijn niet van de lucht. Ook schokken de verhalen over seksueel geweld hem – elke minuut wordt in Zuid-Afrika een vrouw verkracht. En er blijken nóg meer obstakels binnen de liefde: een hiv/aids-epidemie, ge-vaarlijk materialisme, homofobie en seksisme. Stuk voor stuk extremer dan in praktisch elk ander land. In Liefdes verdriet gaat Posthumus op onderzoek uit. Hij reist door Zuid-Afrika, overdenkt zijn lief-desleven, praat met vrienden over seks en hiv, ontmoet sugar baby’s en verkrachters en inter-viewt deskundigen. Op basis van die gesprekken analyseert hij in hoeverre de liefdesproblemen in Zuid-Afrika zijn te herleiden tot de geschiedenis van de apartheid. Dat regime zette immers niet alleen zwart en wit, maar ook man en vrouw én arm en rijk tegen elkaar op. Zou het kunnen dat veel Zuid-Afrikanen door de diepverdelende historie van hun land nog altijd moeite hebben werkelijk respectvolle en intieme relaties met elkaar aan te gaan?